

Studieoplæg Del 1 – Kristen i en mangfoldig tid

Af Christian Vestergård

Intro

Som ung i dag befinder man sig i en enormt divers tid. Alt er til diskussion og man står overfor et utal af valg. Det gælder alt fra de enkelte valg, alt fra hvor skal jeg handle ind og skal jeg købe økologisk til, hvilken uddannelse skal jeg vælge. Som en del af disse valg er der spørgsmålet om ens identitet og verdensanskuelse. Her bliver man i dag præsenteret for uendeligt mange måder at anskue verden på. Sociologer har kaldt det en markedsplads af forskellige verdensanskuelser. På denne mangfoldige markedsplads befinder man sig også som en ung kristen og skal forsøge at navigere. Det er stor udfordring og ret kompleks at være i, for når intet er givet på forhånd, hvordan skal jeg så turde handle og tro på noget som helst?

Spørgsmål til refleksion og samtale: Nævn for hinanden hvilke filosofier, verdensanskuelser og trosystemer I støder på i jeres dagligdag på studiet/jobbet/lign.

Bøn (sagt stående i kor):

Treenige Gud

Lær os at høre, fremfor at blive hørt

Velsign os med venlighed og tålmodighed

Form dette fællesskab efter dit billede

I Jesu navn

Mangfoldigheds-øvelse:

Man stiller sig to og to overfor hinanden rækker en hånd frem med knyttet næve. Herefter kommer man på skift med sande postulater om sig selv, som den anden så skal vurdere om vedkommende er anderledes eller ej i forhold til sig selv. angående udsagnet.

Hvis man er forskellige skal begge strække en finger.

Når alle fem fingre er strakte mødes man i et fasthåndtryk.

- Øvelsen bør udstille den mangfoldig der er tilstede i jeres fællesskab. Øvelsen vil derfor fungere bedst med dybdeliggende udsagn som tydeliggør forskelle i ens syn på livet og verden, såsom:

Jeg stemmer på...

Jeg tror på....

Jeg kommer fra...

Jeg mener....



Mangfoldig mission på markedspladsen:

Hvis ovenstående beskrivelse af vores tid er rammende, er udfordringer lige så gældende på markedspladsen for en kristen. Mens man står der og prøver at navigere blandt de mange valg, er der to grøfter at falde i, som kan lamme en i en mangfoldig tid.

Først kan man sige at alt er lige godt, alle måder at se verden kan gå an - "det er jo din sandhed". Altså en grov relativisme. Her ender man med at stå og ikke kunne handle, for hvordan kan jeg vælge mellem alting, når alt er lige godt.

Den anden grøft er, at man lukker sig inde i sin egen "butik" på markedspladsen. Her er man totalt urokkelig i sine meninger, og holder dermed en naturlig usikkerhed ude af sit sind. Her er der tale om en stram fundamentalisme, som ikke giver plads til korrektion og hvor ærlig tvivl og usikkerhed bliver undertrykt.

Spørgsmål til refleksion og samtale: Har I oplevet eksempler på situationer der vidner om grøfterne?

Man har i missionsteori længe opereret med to modeller for at være kirke og fællesskaber: Afgrænset opsætning og centreret opsætning (bounded set og centered set). Modellen giver et godt sprog for denne mangfoldige tid, som vi lever i. Den ene model viser et fællesskab, hvor det er tydeligt, hvornår man er inde eller ude. Grænsen kan være mere eller mindre udtalt, men der er bestemte ting du skal "skrive under på" for at kunne betragtes som en del af fællesskabet. Det kan for eksempel komme til udtryk ved at man skal leve op til nogle etiske retningslinjer.

Den anden model er langt mere flydende, her er der ikke en klar grænse for, hvornår du er en del af gruppen. Her står Jesus som det klare centrum, som alle så er mere eller mindre på vej imod. Der er plads til søgende som ikke kan købe en hel pakke. Her er der ikke en særskilt etik, der definerer fællesskabet.

Som alle modeller er den i forhold til virkeligheden forsimplet og mangelfuld, men ikke desto mindre er den et godt anrit til at tale om, hvordan man som fællesskab kan navigerer i en mangfoldig tid.

- Hvad er styrker og svaghederne ved den ene og anden model?

- Hvordan vil du karakteriserer det fællesskab i er en del af?

- Med modellen i jeres tanker, hvad vil jeres kammerater tænke om de fællesskaber, som du er en del af?



Afslutning:

- **Bibelvers: Peters 1. brev 4,9-10** Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået.
- **Stilhed**
- **Syng/oplæs Flammerne er mange:**
<https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/335>
- **Fredshilsen¹ (Giv hinanden et håndtryk med ønsket om Guds fred)**

Del 1 – Kristen i en mangfoldig tid

Del 2 – Lad os søge skønheden

Del 3 – Mangfoldig mission



¹ Igennem kirkens historie har kristne mødt hinanden med en fredshilsen. Der er i løbet af historien ofte været tale om et fredskys. Ved at hilse på denne måde udtrykker man Guds fred i fællesskabet, samtidig med at man kigger tilbage på alle kristne, der tidligere har hilst på hinanden med en fredshilsen.