

# Studieoplæg Del 2 – Lad os søge skønheden

Af Christian Vestergård

## Intro

I dagens Danmark står man over for store eksistensielle valg. Det er en enorm udfordring at navigerer i mellem alle disse valg. Særligt er det svært at se, hvordan man skal vurdere, hvad der er et klogt valg for ens liv.

I det gamle Grækenland og hos nogle af kirkefædrene opererede man med tre hovedværdier - Det gode, det sande og det skønne. Disse tre værdier retfærdiggøres ikke af noget udestående aspekter, eller hvad de fører til. De er værd at forfølge, fordi de er gode, sande og skønne.

I en tid hvor man møder en stor mangfoldighed af ideologier og verdensanskuelser, så er der grund til at søge tilbage til disse værdier for at kunne træffe sunde valg for ens eksistens. Hertil har skønheden ofte været undervurderet i forhold til at skulle træffe valg, og er derfor vigtig at zoome ind på.

*Øvelse: Beskriv for hinanden det skønneste i nogensinde har set eller oplevet.*

## Bøn (sagt stående i kor):

**Treenige Gud**

**Lær os at høre, fremfor at blive hørt**

**Velsign os med venlighed og tålmodighed**

**Form dette fællesskab efter dit billede**

**I Jesu navn**

## Længsels- øvelse:

Tag nogle minutter til individuelt at udtrykke Guds kærlighed udstyret alene med skriveredskaber og papir. Det kunne være et digt, en tegning, en dans etc. Det skal ikke nødvendigvis deles i gruppen, men er en udfordring til at komme i kontakt med det skønne. (Ja det er en kæmpe udfordring at gøre på få minutter, men så må det komiske i at det ikke lykkedes fodre samtalen 😊 )

## Historisk udblik – Prins Vladimir den store:

I slutningen af det 10-århundrede stod Prins Vladimir den store med at en ambition om at forene det splittede russiske folk under en religion. Han sendte derfor folk ud for at undersøge de omkringliggende landes religioner. De rapporterede tilbage, blandt andet om Islam. Her skulle man afstå fra svin og alkohol, hvortil Vladimir efter sigende skulle have sagt ” At drikke er en russers glæde, vi kan ikke eksistere uden den glæde”.

Dermed blev Islam afvist.

I Constantinobel blev hans udsendinge overvældede og kom tilbage og reporterede ”Vi har ikke før set sådan en skønhed, vi kan ikke beskrive det, vi kan ikke glemme den skønhed”. Hvortil at Vladimir den store indførte Kristendommen som statsreligion i Rusland.



### Samtale:

Kirken har i store dele af dens tradition været godt til at spørge, er det sandt? Og er det godt?

Det er bestemt også vigtige og relevante spørgsmål, men hvis ikke man stiller spørgsmålet. *Er det smukt?* kan svarende på spørgsmålet blive kyniske og klinge hult. Sandhed uden tanke for det skønne kan opleves nedsættende. Godhed uden skønhed kan blive moraliserende. Derfor er det vigtigt at tænke alle tre værdier ind over sine overvejelse, når man skal prioritere og træffe vigtige valg. Når det gælder mission må man vurdere ens praksis ud fra disse tre værdier. Derfor vil jeg foreslå at man i det kristne fællesskab og i ens eget liv begynder at spørge. Er det en skøn praksis? Er vores dogmer skønne? Er det et smukt vidnesbyrd?

Disse spørgsmål er vigtige, fordi skønheden har det med at gå udenom vores forbehold. Den berører dybdeliggende længsel i os og sætter os i bevægelse. Skønheden inviterer til at deltage. Det er for eksempel, når kunst sætter beskueren i bevægelse, at der er tale om god kunst. Skønheden skal ikke neddgøres blot til underholdning. Skønheden inviterer til at reflektere, blive forandret og mærke efter. Som jeg ser det, er der en iboende søgen efter det skønne i unge i dag, og der lyder en missional opgave til indoptage det fokus. Ligeom det var skønheden der overbevidste Vladimir den store til at tage imod evangeliet.

For mig er det ofte det skønheden, der holder mig fast i den kristne tro. Jeg tror at den

kristne tro er sand, og jeg forsøger at gøre det som er godt, men det er ofte skønheden der bibeholder min tro. Det hjælper mig, når jeg anskuer Jesus ud fra et skønhedskriterie. Derfra kan jeg se hans død på korset som skøn poetisk handling der udtrykker Guds selvopofrende kærlighed. Med det fokus opleves den kristne tro væsentlig mere tillidsvækkende for mig.

*Spørgsmål til samtale og refleksion: Når du tænker på dit eget kristne liv, hvad vurderer du så mest ud fra - sandhed, godhed eller skønhed?*

*Hvordan ser det skønne fælleskab ud?*

*Har du oplevet at sandheden/godheden ikke rækkede i forståelsen af eller i samtalen om Jesus?*

*Hvordan ser skøn kristen praksis ud? – gudstjeneste? Bibellæsning? Alkoholforbrug? Osv...*

### **Afslutning:**

- Bibelvers: Salme 50,2 *Fra Zion, skønhedens krone, træder Gud frem i stråleglans,*
- Nyd et stykke musik (fx *Dreams today* fra Piramida af Efterklang<sup>1</sup>)
- Bøn for hinanden om Guds visdom til ens færd og valg lige nu
- I kor siges nådeshilsen: **Nåde være med jer og fred fra Gud, Vor Fader og Herren Jesus Kristus.**

**Del 1 – Kristen i en mangfoldig tid**

**Del 2 – Lad os søge skønheden**

**Del 3 – Mangfoldig mission**



---

<sup>1</sup> Stadig et af de smukkeste stykker musik jeg nogensinde har hørt. Det underlæggende beat er en optagelse af forsangeren, der løber på en gangbro på Svalbard.